

Minnesord

KURT RYDÉ ,1921- 2017

Kurt Rydé, har som tidigare meddelats, stilla insomnat efter ett långt och innehållsrikt liv.

Närmast anhöriga är hans livskamrat Gunilla samt barnen från tidigare äktenskap

Anne-Lie och David med familjer och systemen Ingrid med familjer.

Kurt var född i Målaskog , Ryssby i Kronobergs län. Han tog studenten i Växjö 1940 .

Därefter vidtog tre år av militärtjänst under brinnande världskrig. Sedan studerade han i Lund och tog en Pol Mag.

Kurt var passionerat konst- och musikintresserad och själv en skicklig pianist. Under studietiden var han yrkesmässigt engagerad inom musiken i olika sammanhang, bl.a. spekkapellmästare i studentkåren. Senare blev han också ledamot av UARDA-akademien.

Kurt var idrottsintresserad och spelade tennis ända upp i 90-års åldern.

Han hade omfattande och djupa kunskaper i ekonomi och historia och med sin

tankeskärpa var han en framgångsrik strateg och affärsbegåvning.

Kurt var anställd i Svenska Sockerbolaget 1949 - 1952 och därefter kom han till Svenska Arbetsgivarföreningen 1952 - 1961.

Kurt var ekonomidirektör i Stockholms Bryggeri AB 1961 - 1964 och kom till Pripps

Bryggeri 1964, där han sedan var VD och Koncernchef 1972 - 1981.

Efter sin pensionsavgång, gjorde Kurt en omstart både med yrkesliv och från 1990

privat med sin älskade Gunilla.

Kurt var engagerad i olika verksamheter bl.a. VD i Medivir AB och VD i Cavid Tech AB samt hade ett 30 - tal styrelse uppdrag.

Växjöstudenternas Förbund har också spelat en stor roll i Kurts och hans

levnadspartners liv. Regelbundna besök vid Valborg i Lund var också viktiga för honom.

Kurt var mycket slätkär och omtänksam och värnade om vår mor och våra familjer. Vi

syskonbarn har alltid fått stöd och inspirerats av Kurt. Hans devis "ingenting är omöjligt", fanns alltid med. Han var en stor entreprenör och sa alltid: "se framåt, inte bakåt". Kurt var en mentor och förebild som gav motivation till studier och arbete i det svenska och internationella näringslivet.

Otaliga är de helger, högtider och familjesammankomster vi har haft förmånen att fira tillsammans. Middagar som ofta avslutades med inspirerande och humoristiska tal och nyskrivna sånger för kvällen.

Vid 75 års ålder byggde han sitt sommarhus på Öland, där han och Gunilla tillbringade många somrar granne med oss. Här visade han också sitt stora trädgårdsintresse. Kurt hade norra Ölands finaste, mest välskötta och mjukaste gräsmatta, vilket inbjöd till bus och lek för barnen.

Kurt och Gunilla gjorde otaliga resor tillsammans världen över och vid flera tillfällen tog han också med vår mor, vilket visar hans omtänksamhet och stora generositet.

I Tacksamt minne bevarad

Karin Saari

Anders Linér

Carl-Johan Linér

med familjer

