

Klara Matilda Gustafsson f. Ölin

Född: 1878-10-08 i Håbo Tibble (C)

Död: 1935-04-26 Matteus förs. Karlbergsvägen 87A, Stockholm

Gift: 1907-08-12 med stenhuggare Karl Gustaf Verner Gustafsson

Klara Matilda var dotter till statardrängen Karl Petter Ölin och hans hustru Johanna Ulrika Andersdotter. Familjen hade 7 barn och Klara Matilda var nummer 5 i syskonskaran.

Hon konfirmerades 15 år gammal 1893 och flyttade till Sigtuna som piga året därpå. Därifrån till Stockholm där hon föder sonen Karl 1897. Faderns namn är inte angivet. Till Uppsala 1899 några år och sedan åter till Stockholm där hon bor resten av livet.

Eftersom Klara Matilda var ogift och ensamstående då Karl föddes lämnades han bort till Stockholms Allmänna Barnhus. Hon skrev då också in sig som amma där så hon ammade honom under sex månader.

Hon fick ytterligare tre barn, nu med Karl Gustaf Verner Gustafsson, som hon också gifte sig med.

Barn:

- Karl Artur Valfrid, född 1897-12-25 Ulrika Eleonora/Kungsholms förs. Stockholm. Död 1984-02-12 Raus förs. Helsingborg (M). Fader okänd. Karl lämnades till Stockholms Allmänna Barnhus då han var 3 veckor
- Helga Ester Matilda, född 1902-02-27 i Nacka. Död 1987-01-30 i Maria Magdalena förs. Mariatorget 5 4tr. Fader var Karl Gustaf. Hon var ogift och hade inga barn.
- Inez Gunnel, född 1904-03-23 i Jakobs förs. Sthlm. Död 1988-01-01 i Nacka. Fader var Karl Gustaf. Hon var gift med verkmästare Knut Gunnar Karlsson. De hade (minst) en son, Per Gunnar, f 1927-05-10, d 1987-02-10. Frånskild.
- Gustav Ivar, f 1907-01-16 i Matteus förs. Död 1963-01-24 i Brännkyrka förs. Fader var Karl Gustaf. Han var gift, obekant om han hade några barn.

Trots att Klara Matilda gift sig och bildat familj fick aldrig Karl flytta hem till henne. Kände hennes man kanske inte till att Karl existerade?

Karl Artur Valfrid Ölin

Född: 1897-12-25 i Kungsholms förs. Stockholm

Död: Död 1984-02-12 Raus förs.(M).

Föräldrar: Klara Matilda Ölin. Fader okänd.

Kort levnadsbeskrivning

1897 25 dec	Föddes
1898 12 feb	Lämnades till Stockholms Allmänna Barnhus (SAB) som nr 12465
1898 30 juni	Lämnades till moderns 4 år äldre syster Emma Charlotta som bodde i Nacka. Hon var gift och hade ett barn tidigare.
1899 23 jan	Tillbaka till SAB – systemen angav att de inte längre kunde ta hand om honom
1899 8 mars	Intogs på Epidemisjukhuset – oklart varför
1899 1 juni	Tillbaka till SAB
1899 18 okt	Lämnas till hemmansägare Sven Johan och Johanna Kristina Johannesson i Gräsholma, Traryd socken, Kronobergs län. De var 47 resp 50 år och hade mist alla sina fyra barn innan dessa fyllt 7 år. De ansågs vara välbärgade.
1909 30 apr	Karl lämnas tillbaka till SAB. Varför är oklart. En teori är att Johanna Kristina var sjuk – hon dog 1915 i en hjärtsjukdom. I Gräsholma levde Karl ett normalt småbarnsliv i 10 år och det var här han gick 4 år i skola. Någon skolgång utöver detta kom han inte att få. Hans mor Klara Matilda var nu gift, men tog inte hand om honom.
1909 9 nov	Lämnas till torpare Karl Adolf Wallby och hans hustru Maria i Vagnhärad. De var gamla (67 år) och tog till sig flera fosterbarn. Förmodligen som arbetskraft. Detta hem var troligen fattigt. Karl reagerade negativt, uppfattades som olydig och lämnades tillbaka till SAB efter 8 mån.
1910 20 juli	Kommer tillbaka till SAB
1911 18 maj	Lämnas till Erik August Olsson och hans hustru Johanna Charlotte i Ullvi, Gårdby socken Kalmar län. De var 60 år och alla deras sex barn hade emigrerat till Amerika. Så det är troligt att de tog Karl för att få betald arbetskraft.
1912	Konfirmation. Nu ansågs Karl vara vuxen och kopplingen till SAB fanns inte längre
1913 26 nov	Flyttar till Sandby socken som dräng. Där blir han 6 mån innan han flyttar nästa gång.
1914 30 apr	Flyttar till Kråketorp i Torslunda socken Kalmar län.
1914 2 nov	Nu är Karl snart 17 år och skriver in sig vid Kalmar sjömanshus och går till sjöss.

Det är tydligt att Karl har haft en svår uppväxt, i varje fall efter 1909. Han utnyttjades säkert av de fosterhem han bodde i. Och sedan han fyllt 15 år fick han klara sig själv så gott han kunde. Han försökte få kontakt med anhöriga 1917 då han skrev till Stockholms Allmänna Barnhus och fick också svar därifrån. Frågan är om han sökte upp sin mor efter det?

Efter det att Karl skrivit in sig på Kalmar sjömanshus är han noterad i 'Obefintlighetsboken' i Torslunda församling och byter inte bostadsort förrän 1939 då han skrivs i Gustaf Adolfs församling i Helsingborg.

Under dessa 25 år står han som sjöman. Man kan via Sjömanshusen se vilka hyror sjömännen har haft. Tyvärr så är liggarna för Kalmar Sjömanshus ännu inte scannade och tillgängliga via Internet. Det arbetet ska enligt uppgift göras under sommaren/hösten 2019.

1917 blev han inkallad för att göra värnplikt. Värnpliktskortet är också scannade och tillgängliga via internet. Från Karls Vpl-kort kan man se, att han nog inte gillade det livet något vidare. Han blev dömd till straffarbete fyra gånger under åren 1917-1919 för rymning.

Straffet varierade mellan 1 och 4 månader. Några utdrag ur fångrullorna från Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona bifogas.